

Loes Nobel

# EEN HANDVOL STILTE

*Gedichten*

# I

---

*door een bloem  
slaat licht heen;  
in dat licht  
staat stilte.*

(Hans Andreus, *Klein boek om het licht heen*, 1964, Haarlem)

*Ik weet niet  
waar de stilte woont  
hoe zij ademt  
hoe zij zich toont*

*hoe haar gestalte staat  
haar licht of schaduw gaat  
of zij dag is  
of nacht*

*ik voel alleen  
dat zij er is  
belangeloos op ons wacht*

*met aandacht  
ons bewoont  
en blijft zijn wat zij is.*

*Zonlicht  
maanlicht  
geheime stralen  
op mijn gezicht*

*schaduwen daartussen  
van bomen struiken  
huizen lantaarnpalen*

*steeds en overal  
zonder falen  
herinnert stilte  
mij aan stilte.*

*Stilte stamelt  
over de aarde  
houdt in handen  
het licht*

*is stilte in dat licht  
of licht in de stilte*

*waar komen zij vandaan  
waar gaan zij heen  
waar laten zij hun sporen*

*schimmentaal  
lijken zij  
met een eigen verhaal  
dwalend door ons zien en horen.*

*Bomen heesters struiken  
kruipende stengels gras  
geurend ruiken  
van gewas*

*stam takken blad  
bloemen twijgen  
zij breken in  
aan elke huid*

*met open ogen en zwijgen  
ontvangen zij stilte  
in tekens van 't hemelruim*

*leven en groeien  
in durend bestaan  
cyclus van komen en gaan.*

*Telkens wanneer het bos  
mij in bescherming  
fluisterend ontvangt  
en ik mij spiegel in een ven*

*even herinnering  
op de bodem in het water  
aan oerwoud tropenhemel  
aan wat ik was en nu geworden ben*

*in het diepe zonder schromen  
is die spiegeling  
van hemel en van bomen*

*van toen en nu en later  
als antwoord en bezinning  
van diep in mij verstillig.*

*Ik wil leven  
in dingen en hun schaduw  
verbonden door de wind  
en in schemering  
waarin ik stilte vind*

*stilte die mij draagt  
en niets dan stilte vraagt  
daar zou ik willen wonen.*



*Leven ademt  
een stilte*

*zon blijft schijnen  
in stilte*

*rivieren stromen  
met stilte*

*pijnen verdwijnen  
naar stilte.*

*Ik ga er woordeloos heen  
naar het spreken van de stilte*

*ik ga er geluidloos heen  
naar de echo's van de stilte*

*ik ga er blindelings heen  
naar het licht van de stilte*

*ik ga er met vertrouwen heen  
naar de stilte in de stilte.*

*Stilte*  
*als je ons alleen*  
*en in onmacht*  
*achterlaat*  
*waar blijven wij dan*

*stilte*  
*als de wereld dreigend*  
*en dreunend vergaat*  
*waar blijven wij dan.*

## COLOFON

© Loes Nobel, Eindhoven, 2018

Redactie: KEMPER CONSEIL Publishing, 's-Gravenhage

Vormgeving: Grafisch!OK, Pijnacker

Illustratie omslag: Bodhi Reket

ISBN 978 90 76542 980

NUR 306

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

KEMPER CONSEIL Publishing

Schuifmaat 14 (unit G/H)

2495 AM Den Haag

T: +31(0)70 - 386 80 31

E: [info@kemperconseil.nl](mailto:info@kemperconseil.nl)

[www.kemperconseil.nl](http://www.kemperconseil.nl)

*Van Loes Nobel verschenen eerder bij*

*KEMPER CONSEIL Publishing de volgende uitgaven:*

**Waar ben je** Een rouwkaart heeft lange tijd vergeten in een stapeltje boeken gelegen. Bij herlezing komt het gebeurde op een bijzondere wijze dichtbij. De lezer wordt deelgenoot van de gedachten en troostrijke woorden van het ongeboren kind dat weet maar heel kort bij zijn vader en moeder te zullen zijn.

ISBN 9789076542 843

Prijs: € 12,50

**Diergedachten in Gods ark** Dit boek is een bijzondere interpretatie van het Bijbelse verhaal over de ark van Noach. Het zijn vooral de dieren die aan boord zijn gegaan die mijmeren over zichzelf, de zondvloed en over het leven met elkaar.

ISBN: 9789076542775

Prijs: € 14,75

**Niente – Novelle** Een overlijdensbericht van een familielid brengt het verleden naar het heden. De herinnering aan kleine voorvallen tegen de achtergrond van de Japanse bezettingstijd fungeert als rode draad in deze novelle.

ISBN: 9789076542614

Prijs: € 12,50

**Gebroken rijst - Indische verhalen** In dit boek voegt Loes Nobel vier recent geschreven vertellingen toe aan een twintigtal korte verhalen die eerder van haar hand verschenen. Een bundel die het leven tussen twee culturen destijds indringend beschrijft.

ISBN: 9789076542416

Prijs: € 15,00

**De evenaar voorbij - Reisimpressie in haibun vorm**

Deze uitgave, een combinatie van proza en poëzie, gaat over de repatriatie van Indische-Nederlanders. Het is een impressie van één van de laatste en daardoor historisch geworden bootreizen van Indonesië naar Nederland.

ISBN: 9789076542997

Prijs: € 16,50

**Moessonstroom – Novelle** Tijdens een vakantie raakt Loïs, die een Indische achtergrond heeft, op het strand met een man aan de praat. In de daaropvolgende dagen komen zij steeds meer over elkaar te weten. Dat leidt tot een onthutsende ontknoping.

ISBN: 9789076542898

Prijs: € 13,50

De genoemde uitgaven zijn te bestellen via de  
boekhandel of bij de uitgever:

KEMPER CONSEIL Publishing  
Schuifmaat 14 (unit G/H)  
2495 AM 's-Gravenhage

t 070 - 386 80 31  
e [info@kemperconseil.nl](mailto:info@kemperconseil.nl)  
i [www.kemperconseil.nl](http://www.kemperconseil.nl)